

Tips voor acties

Er zijn natuurlijk talloze manieren om ons te steunen. Onderstaand tref je een aantal voorbeelden.

Een smakelijke actie

Dit kan natuurlijk heel groot in een grote zaal met optredens en bekende Nederlanders, maar dat hoeft niet. Je kunt ook zelf gaan koken en vrienden en familie tegen betalen laten mee-eten. Iedereen wil jouw kookkunsten proberen en zo zamel je direct geld in!

Geef bijles voor het goede doel

Ben jij goed in wiskunde of taal? Start je eigen minionderneming en help basisschool of middelbare schoolkinderen met hun vakken. Je kunt een kleine vergoeding vragen en deze aan het goede doel doneren.

Feesten

Ben je binnenkort jarig en weet je niet wat je moet vragen, je kunt je visite altijd vragen om een donatie voor het goede doel. Natuurlijk kun je ook een speciaal Haarwensenfeest organiseren. Vraag een locatie of drankleverancier om zoveel mogelijk te sponsoren, vraag artiesten om op te treden en vraag entree. Zorg voor goede promotie zodat zoveel mogelijk mensen weten van jouw Haarwensenfeestje.



Beautywasstraat

Iedereen wil er goed uit zien(!) en jij wilt iedereen er goed uit laten zien. Organiseer een beautywasstraat. Hiermee maak je mensen mooi en kun je geld inzamelen om een kindje zonder haar weer haar te geven. Bij een beautywasstraat kunnen meiden hun haren laten vlechten, nagels lakken, jongens krijgen

stoere kleuren in hun haar en natuurlijk echte (neppe) tattoos.

Werk je in het zweet

Ben je sportief aangelegd? Schrijf je dan in voor een sportief evenement, denk hierbij aan een hardloophwedstrijd, zwemwedstrijd, avondvierdaagse of misschien een fietstocht. Mensen kunnen je dan bijvoorbeeld per kilometer sponsoren. Als mensen heel veel geld geven zou je hen een plekje kunnen geven op je outfit. Bijvoorbeeld in de vorm van hun naam of het logo van het bedrijf.

Weg met die ongezonde gewoontes

Gek op chocola? Verslaafd aan koffie? Drink je te veel alcohol? Ga de uitdaging met jezelf aan en leer je ongezonde gewoontes af. Ieder keer als je de fout in gaat moet je een bepaald geldbedrag in een spaarpot stoppen voor het goede doel.

Exit smartphone

Ben jij iemand die vergroeid is met je smartphone? Dan is het een leuk experiment om een tijdje telefoon loos door het leven te gaan. Hebben je vrienden er geen vertrouwen in? Dan zijn ze vast niet bang om een bedrag per dag in te zetten op deze bijzondere actie!

Nieuwjaar duik/nieuwjaar duik

Laat jezelf sponsoren voor je deelname aan een nieuwjaar duik. Denken jouw vrienden en familie dat je dat nooit zou doen? Dan zijn ze vast wel bereid om daar een leuk bedrag voor neer te leggen.

Vind je het leuk om foto's te maken?

Pak dan je camera en loop een dag rond op bijvoorbeeld een sportclub of paardrijwedstrijd. Zet de foto's online en laat de mensen een klein bedrag te doneren voor een foto. Altijd leuk om een foto te hebben!



Heb je talent?

Zet deze dan in om geld in te zamelen. Ben je heel creatief, maak dan leuke sieraden en verkoop deze. Speel je een muziekinstrument? Laat je muzikale kunsten dan horen tijdens de braderie, Koningsmarkt of tijdens het dorpsfeest. Misschien kan je samen met je vrienden wel heel goed dansen, schroom dan niet om mensen dit te laten zien. Vertel de mensen die kijken ook waarom je je zo aan het uitsloven bent. Mensen willen je hier dan graag voor belonen.

Natuurlijk kan je ook iedereen verwennen met bijvoorbeeld koekjes, taarten of cupcakes! Zorg ervoor dat je op een plek staat waar veel mensen zijn, dan kan je heel veel verkopen.

Ouderwets gezellig

Iedereen kent het oude spelletje bingo. Het is voor jong en oud en je kunt dus heel veel mensen mee laten spelen. Vraag ondernemers om mooie prijzen te doneren. En vraag aan iedere deelnemer een klein bedrag om mee te mogen spelen. Als je ook leuke drankjes of hapjes kunt verzorgen dan kan je opbrengst nog hoger worden!



Verzamelen maar!

Iedereen heeft ze liggen, statiegeldflessen. Neem de mensen werk uit handen en vraag of jij deze mag inleveren. Uiteraard kan je de opbrengst van al deze flessen aan Haarwensen schenken. Of vraag de supermarkt om een donatiebox te plaatsen.



De schaar erin

Heel veel kapsalon organiseren ze al, speciale knipdagen! Tijdens deze dagen kunnen mensen gratis, of met korting geknipt worden. Het afgeknipte haar gaat vervolgens naar Haarwensen. Je zou de mensen kunnen belonen met bijvoorbeeld een voor-en na foto, of wellicht kan je een leuke 'goodybag' regelen. Misschien ga je zelf je haar laten knippen. Vraag mensen dan om een donatie. Dit kan een vast bedrag zijn, maar ze kunnen je ook per centimeter sponsoren.

De actievoerder met de hamer

Organiseer een veiling, je kunt bedrijven/instanties vragen om spullen beschikbaar te stellen. Deze kunnen dan per opbod verkocht worden. Wanneer je kleine prijzen hebt kun je denken aan een Amerikaanse veiling. Daarmee kan een hoog bedrag worden binnengehaald en heeft iedereen, zelfs de kleinste bidder, kans eigenaar te worden van het item.

24 uren actie

Bijvoorbeeld 24 uur niet snoepen, 24 uur niet tv kijken of misschien 24 uur zonder smartphone? Vraag je familie en vrienden te sponsoren en ga de 24 uur challenge aan!

Een zomer/winter opruiming

Staat jullie zolder ook vol met spullen die niet meer gebruikt worden. Verkoop ze! Dit kan natuurlijk tijdens de kleedjesmarkt op Koningsdag. Maar wie weet is er wel een kofferbakmarkt, vlooiemarkt of braderie bij jou in de buurt. Daar kan je ook veel verkopen. Alles wat overblijft kan altijd nog via marktplaats een nieuwe eigenaar krijgen! Zorg ook hierbij er goed voor dat mensen kunnen zien waar de opbrengst naartoe gaat.



Je kunt geïnteresseerden ook mee laten doen met een raad/win actie. Koop een kleinigheidje als prijs, leg een aantal vlechten of jouw oude vlecht neer laat mensen voor bijvoorbeeld € 0,50 cent het juiste gewicht raden. De persoon met die het gewicht het meest dichtbij raad wint de prijs! Dit kan met van alles, hoeveel pepernoten, haarelastiekjes, pennen etc.

Een hoop producten zijn in de supermarkt niet duur en heeft iedereen nodig. Denk aan toiletpapier, tandenborstels, flesjes water etc. Koop deze in de supermarkt en verkoop deze met een iets hogere waarde!

Heitje voor een karweitje

Om een heitje voor een karweitje te kunnen doen hoef je al lang niet meer bij de padvinders te zitten. Je kunt dit ook voor het goede doel doen. Denk hierbij aan het uitlaten van een hond, was alle auto's uit de straat, doe boodschappen of doe iets anders waar je goed in bent!



Potje op de toonbank

Vraag ondernemers, de sportvereniging en je school of je een spaarpot van Haarwensen mag neerzetten. Hier kunnen mensen hun kleine geld in kwijt. Leg er wat foldertjes bij zodat de geïnteresseerde kunnen lezen waar het geld naar toe gaat.

Je kunt ook vragen of lokale ondernemers voor elk verkocht item een donatie willen doen. Bijvoorbeeld voor elk wit brood doneert de ondernemers € 0,10 aan het goede doel.

Plant een boom in jouw tuin

Voor een klein bedrag kun je tegenwoordig je eigen appel/walnoten of perenboom in de tuin plaatsen. Na een jaar heb je een volwaardige boom en komt hier fruit of noten vanaf. Deze kun je weer verkopen voor het goede doel!

Tot slot kan je natuurlijk ook de mensen of bedrijven persoonlijk om een donatie vraag. Ga bij de mensen langs en leg uit waarvoor je actie aan het voeren bent. Vergeet vooral niet om een foldertje mee te nemen. Dan kunnen de mensen goed lezen naar wat hun geld gaat.

Heel veel succes met actievoeren. En als wij ondersteuning kunnen bieden, horen wij het graag!